

## **Pau SNZH**

Op vrijdag 21 juni zou als het weer het toe liet, de eerste internationale vlucht van dit seizoen in Pau gelost worden. Echter de regen en het slechte zicht gooide roet in het eten, want er kon op vrijdag niet gelost worden. De dag erna op zaterdag tapte het weer uit een heel ander vaatje.

Het was prachtig weer op de losplaats, en met een licht oosten windje konden de duiven om 8.15 in vrijheid worden gesteld. Met schitterend weer, maar toch wel een beetje warm gingen de duiven richting huis en in de loop van de middag werd er al op de computer gekeken of er al duiven in Frankrijk werden gemeld. Het duurde nog tot even voor 8 uur in de avond, eer daar de eerste meldingen binnen kwamen. Toch vielen ze daarna vrij vlot door, maar België haalde ze niet voor donker.



Zondagmorgen om half 6 keek ik weer op de computer en zag dat er een Belgische duif midden in de nacht was geklokt, maar verder niets aan de hand. Ik besloot dus om mijn duiven te gaan pakken om ze in te gaan korven in Noordwijkerhout voor een africhting vanuit Numansdorp. Om kwart over zes had ik ze bij elkaar zou vertrekken naar het inkorfcentrum. Toch nog even kijken of de meldingen in België al een beetje gaan lopen. Tot mijn stomme verbazing stonden er toen drie meldingen uit Nederland op de pipa met boven aan een duif in/uit De Kwakel bij de Comb. Baas-Berg.

Het was de duivin met het ringnummer 15-1552582 die Richard van de Berg om kwart voor zes plotseling tegen het raam van het hok zag zitten. Snel werd het systeem aangezet en gezorgd dat de duif naar binnen kon. Dit ging allemaal ondanks de zenuwen vrij vlot en ze kwam ook direct binnen. Op het systeem verscheen de tijd van 5.48.18. Daarna is de grote hectiek begonnen. Eerst zijn neef Paul bellen dat er al een is, want die was nog niet present op het hok. Toen de duif melden in N.I.C. Woerden, waar duidelijk werd dat dit toch wel een hele vroege was. Het duurde ook maar even eer de melding boven aan de lijst van de Z.L.U. verscheen. Vanaf dat moment is de hectiek pas echt goed los gebarsten, en ik denk dat het nu nog niet rustig is.

De duivin die verantwoordelijk is voor dit alles draagt de naam "PAULIEN". Zij werd ingekorfd op 10 dagen eieren en dit motiveerde haar dus danig dat ze het presteerde om: Ja het is echt waar! de 1e nationaal en internationaal te vliegen. Dus uiteraard ook de 1e in het SNZH.

Het is niet voor het eerst dat ze goed presteert, want vorig jaar was ze goed voor de 26 nat Pau en een mooie prijs op Narbonne. Ook in 2017 vloog ze 2 keer prijs en wel op Agen en Narbonne. Nu vijf keer mee en vijf keer prijs dus. Ze heeft het ook van geen vreemd, want haar vader won de 14e nationaal Mont de Marsan Z.L.U. En hij komt uit lijnen van Tim Hage en de Gebroeders Jacobs. De moeder van "PAULIEN" een duif van de Comb. Verweij de Haan, en een eigen duif die afstamt van "DE VINO" (1e nat. Cahors tegen ruim 15000 duiven.)

Al met al een hele grote parel aan de kroon van deze Combinatie van twee neven. En dat het goed werkt zo samen blijkt wel uit de prachtige prestaties die hier in De Kwakel al gerealiseerd zijn. En ik denk dat er nog veel meer mooie dingen gaan gebeuren hier, maar die 1e nationaal is in ieder geval alvast binnen.

Richard en Paul, Namens alle deelnemers van het SNZH; Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat, en we gaan jullie op de feestmiddag nog eens goed in het zonnetje zetten. Dus tot dan.

P.S. gelukkig wilde mijn vrouw het hok in de gaten houden onderhand dat ik de duiven naar Noordwijkerhout ging brengen.

John.