

Narbonne / Perpignan.

Ik ga beginnen met dit een zeer bizar verhaal te noemen. Nog nooit heb ik het meegemaakt dat ik tijdens het schrijven van een reportage moest stoppen met schrijven, omdat het plotseling heel anders werd.

Het geval is namelijk deze:

Door algemene drukte was ik er nog niet aan toegekomen om een verslag van Narbonne aan de computer toe te vertrouwen. Dit ging ik dus doen tijdens het wachten op de duiven van Perpignan.

De winnaar van Narbonne was op glorieuze wijze Ad Fortuin uit Strijen.

Ik schreef alvast een mooi voorbereidend stukje, en toen was het de bedoeling om Ad Fortuin te gaan bellen. Eerst nog even kijken op de pipa of er in België al duiven vallen van Perpignan.

Nou dat sloeg in als een bom, want wat stond daar:  
**EERSTE MELDING IN NEDERLAND = AD FORTUIN STRIJEN.**

Nou dan ben je gelijk klaar met de overwinning op Narbonne, en bellen met de winnaar gaat ook niet meer lukken. Dus word alles plotseling heel anders. Ik begin maar met het voorbereidende stukje dat ik al geschreven had.

### **Narbonne.**

De op een na laatste vlucht van de Z.L.U.

Dit jaar werden er door 189 deelnemers van het SAMENSPEL NOORD en ZUID HOLLAND in totaal 1930 duiven ingekorfd.

De duiven werden op vrijdagochtend om 7.20 gelost.

Het weer op de losplaats was goed, met een licht bewolkte hemel en 23 graden.

De wind stond op een groot deel van de vluchtlijn uit westelijke richting.

Die avond werd er reikhalzend uitgekeken naar de eerste meldingen vanuit Frankrijk.

Groot was dus de verbazing dat die eerste melding niet uit Frankrijk kwam, maar uit België.

Daar werd om even voor 8 uur een duif gemeld.

Frankrijk moest toen nog ruim drie kwartier wachten op hun eerste melding.

In Nederland kwam de eerste melding om even voor 7 de volgende morgen uit Kruieningen.

Binnen ons werkgebied was het goed 9 uur geweest toen Ad Fortuin in Strijen plotseling een duif zag verschijnen.

Om 09.10.52 liep er een jaarling over de antenne.

Het was de duif met het ringnummer 21-1178424 die als 6<sup>e</sup> getekende was ingekorfd.

De duif had de afstand van 962 km afgelegd met een snelheid van 867 mpm.

Ad had 25 duiven mee waarvan er 8 in de prijzen vlogen.

En toen werd het ineens helemaal anders.

Ik begin helemaal opnieuw, maar nu moet er boven:



## Perpignan.

Traditioneel de laatste vlucht van de Z.L.U.

Dit jaar werden er door 146 liefhebbers van het SAMENSPEL NOORD en ZUID HOLLAND in totaal 1367 duiven ingekorfd.

De duiven werden na een dag uitstel op zaterdagochtend om 7.30 uur gelost

Het weer was prima met 24 graden.

Het was onbewolkt en er stond een zwakke westenwind op de losplaats.

Verder op de vlieglijn draaide de wind wel naar richtingen tussen noord en noord oost.

Het zou dus weer een pittige vlucht worden.

Voor donker kwamen er alleen 14 duiven in Frankrijk thuis

De andere morgen was het wachten op de eerste duiven in België, zodat we konden uitrekenen hoe laat de duiven in Nederland konden vallen.

Groot was de verbazing dat de eerste melding kwam uit STRIJEN ZUID HOLLAND, dus niet België.

En weer was het bij ..... AD FORTUIN.

Deze keer zag was het weer de 6<sup>e</sup> getekende duif van Ad Fortuin die zich om even voor 8 in de morgen melde.

Het was de doffer met het ringnummer 20-1481285 die om 7.54.00 over de antenne liep.

Hij had de afstand van 1021 km afgelegd met een snelheid van 1004 mpm.

Deze keer had Ad 33 duiven mee waarvan er 18 in de prijzen vlogen.

Wat een geweldige prestaties worden hier neer gezet.

Was het zo dat op Narbonne de derde nationaal werd gewonnen, en kon het haast niet beter met 33% prijs op een zeer zware vlucht.

Nu op Perpignan bewijst Ad dat het nog veel beter kon.

Want nu word de eerste nationaal gewonnen en met 18 prijzen van de 33 gezette duiven komt het op ruim 50% in de uitslag.

We mogen wel stellen dat we hier te maken hebben met een wereld prestatie die zijn weerga niet kent.

Ad:

Ik denk dat jij tijdens de feestavond de grote attractie zal zijn met de huldiging van de vlucht winnaars.

Om twee weken achter elkaar de eerste te spelen binnen het SAMENSPEL NOORD en ZUID HOLLAND is denk ik nog nooit iemand gelukt.

Daarom gaan we jou straks wel heel uitgebreid in de bloemetjes zetten.

Dit gaan we doen op **zaterdag 29 oktober**, en als ik het goed begrepen heb wordt het weer in Oud Ade.

Dus tot dan.

John.