

Barcelona SNZH.

Elk jaar weer de verste, en ook wel de zwaarste vlucht van het seizoen.

Ook dit jaar is het weer een bikkel harde vlucht geworden. De duiven werden op om 9.50 gelost met mooi weer een licht variabel windje en 22 graden.

Maar onderweg draaide de wind naar richtingen tussen Noord Oost en Noord West dus veel tegen wind. Echter wat de vlucht extra zwaar maakte, was het feit dat de temperatuur onderweg in Frankrijk op liep tot 37 graden.

Op zaterdag werd er reikhalzend uitgekeken naar de eerste meldingen in Frankrijk. Om even na 10 uur verschenen daar de eerste meldingen, op 928 km met een snelheid van 857 mpm. Het duurde toen nog een goede 4 uur eer de eerste Nederlandse duif geklokt werd in Wilhelminadorp. Het was Wim Muller die om kwart over 2 zijn 17e get wist te vangen. Nu was het kijken of de overvlucht hier nog wat aan kon doen. Uiteindelijk lukte het niet om deze duif nog te verslaan, maar er waren wel een paar duiven die er dicht in de buurt kwamen.

Een van die duiven werd geklokt in Hoogkarspel op het hok van Vertelman en Zn. Deze duif werd ook de hoofdvogel in het S.N.Z.H. Het was de duivin met het ringnummer 16-1416724 die dit presteerde.

Op het hok Vertelman zag men rond 6 uur s' avonds op de buienradar dat er een dikke band met regen en onweer over het midden van het land liep. Het zou wel heel toevallig wezen als daar nu nog een duif door zou komen. Maar toen ze zagen dat er om even over 6 een duif viel op Urk werd er gezegd: Hoe is het mogelijk.

Ze hadden het nog maar net gezegd of er viel plotseling een duif op het hok. En ja hoor het was er een van Barcelona. De duif deed het systeem piepen en deze gaf aan 18.46.27 en liep direct binnen. Ze was op een nestje met eieren van een dag of 10 op weg gestuurd. Dit heeft haar gemotiveerd om huiswaarts te keren met een snelheid van 797 mpm.

Ja jullie zien het goed. Net als met Agen van de Z.L.U. wist de winnaar de 800 meter niet te halen. Weten we meteen hoe zwaar ook deze vlucht weer is geworden, en dat alleen de allerbeste deze klus tot een goed einde weten te brengen.

Het was ook niet de eerste keer dat ze zich van haar goede kant liet zien.

Vorig jaar presteerde ze het al om zich als 4e van de fondclub Noord Holland op Bordeaux te klasseren. Ze heeft het ook van geen vreemde, want als we haar afkomst bekijken dan komen we aan moeders kant de namen Cor de Heijde, en de vader is "DE BONTE KO" die afkomstig is van Nico Volkens via Ko de Koeijer tegen.

Beste heren Vertelman, namens alle deelnemers van het S.N.Z.H. van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. We gaan jullie op de feest middag/avond naar voren halen en uitgebreid huldigen.

Dus tot dan.

John.

